

Geef deze gezichten een naam (78)

Marco Kleijer

Uitgelicht

In dit deel van “Geef deze gezichten een naam” willen we Ds. Coenraad Bernardus Holland uitlichten.



Ds. Holland werd op 23 mei 1878 geboren in Vriezenveen (Overijssel) uit het huwelijk van Egbert Holland en Alberdina Johanna Bramer.

Van Ds. Holland hebben we 1 pasfoto waarbij hij door 28 personen werd herkend.

Coenraad trouwde op 24 februari 1903 in Tytsjerksteradiel met

Gerharda Willemina Oosterhuis. Zij was een dochter van Johannes Alberts Oosterhuis en Rutgerdina van Heijningen Busch Keiser.

Ds. Holland is met name bekend als predikant tijdens de razzia van oktober 1944. Voor een uitgebreide levensbeschouwing en verdere informatie verwijs ik naar de boeken “Putters en Puttenaren” en “Uit de geschiedenis van hervormd Putten”.

Pastorie

Ds. Holland werd beroepen van Delfshaven en werd op 13 april 1931 in Putten bevestigd als dominee van de Hervormde Gemeente Putten. Hij betrok de pastorie aan de Dorpsstraat 25 waar nu de kledingwinkel “Takko Fashion” gevestigd is.

Deze pastorie werd in 1925 aangekocht door de Hervormde Gemeente Putten: *“Het kerkbestuur der Ned. Herv. Kerk heeft onderhands*

aangekocht van Mevr. A.J. Lütje van Puffelen de woning in de Dorpsstraat alhier, vroeger bewoond door wijlen Ds. A. v.d. Zanden, met de bedoeling dit woonhuis te bestemmen voor Pastorie voor een te beroepen 2^e predikant."

Mevrouw Lütje (Anna Lucretia van Puffelen, weduwe van Ernst Lütje) kocht dit pand in 1921 van Th. C. Oudemans, die op zijn beurt verhuisde naar Klein Schovenhorst: *"Het heerenhuis met tuin aan de Dorpsstraat alhier, eigendom van den heer Ir. C. Th. Oudemans, is onderhands verkocht aan de dames Lütje en van Ginkel te 's Gravenhage. Naar men ons mededeelde hebben de nieuwe eigenaressen het plan in dit perceel een particulier pension te beginnen"*.

Het pand bestaat nog en de gevel is voor een deel in originele staat gebleven. De benedenverdieping bevatte oorspronkelijk een erker, trap en hek welke bij een verbouwing zijn verdwenen.

Als je het huidige pand vergelijkt met oude prentbriefkaarten dan valt op dat de eerste verdieping en het dak nagenoeg onveranderd zijn gebleven. Het karakteristieke poortje, dat nu tussen twee winkels zit ingeklemd, bestaat ook nog.

Ds. Holland ging in 1944 met emeritaat maar bleef tot 1946 "hulpprediker" omdat de andere predikantsplaats vacant was. Hij verhuisde daarna naar de Dorpsstraat 49.



Overlijden

Ds. Holland overleed op 31 juli 1948 in Putten in de leeftijd van 70 jaar. Samen met zijn vrouw ligt hij begraven op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Engweg in Putten.



De tekst op de opgerichte steen luidt: *“Ter nagedachtenis aan Ds. C.B. Holland. Predikant dezer gemeente van 19 april 1931 tot 1 mei 1944. Gedenkt uwer voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hunnen wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid (Hebr. 13:7 en 8). Tekst aangeboden door de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente.”*