

Geef deze gezichten een naam (69)

Marco Kleijer

Nagekomen en uitgelicht

In de vorige aflevering van “Geef deze gezichten een naam” toonden we onderstaande foto en vroegen ons af of dit wellicht Gerrit Roelofsen kon zijn. Daarbij werd al wel de kanttekening geplaatst dat dat waarschijnlijk niet zou kloppen omdat Gerrit Roelofsen bij de spoorwegovergang aan de Stenenkamerseweg woonde en deze foto is van stopplaats Bijsteren (bij de Nijkerkerstraat).



Deze twijfel werd bevestigd door de reacties die we van enkele familieleden kregen. De man op de foto is namelijk Marinus van den Hoorn.

Deze foto vind je ook terug in het boek “Beeld van een veranderend dorp” op pagina 175.

In dit deel van “Geef deze gezichten een naam” willen we dat graag recht zetten en willen we direct van de gelegenheid gebruik maken om wat langer stil te staan bij Marinus van den Hoorn.

Marinus van den Hoorn werd op 15 juni 1882 geboren in Nijkerk. Hij overleed op 30 december 1943 in Putten en ligt, samen met zijn vrouw Maartje Kas, begraven op de oude algemene begraafplaats aan de Engweg.

Op 20-jarige leeftijd schreef hij zich in voor de dienstplicht voor de nationale militie en werd ingeloot. Op 18 maart 1902 werd hij ingedeeld als stukrijder in het 1^e regiment veldartillerie.



Een stuk geschut werd destijds door paarden voortgetrokken. Een stukrijder was een ruiter die verantwoordelijk was om het kanon of houwitsers van en naar een gewenste plaats te rijden.

In de voorgaande illustratie zien we een aantal stukken geschut op een heuvel opgesteld staan. Op de voorgrond staan de stukrijders in het tenue dat ze omstreeks 1900 droegen. Marinus zal er vermoedelijk ook zo uitgezien hebben.

Na de actieve dienstitijd van ongeveer 2 jaar begon hij op 30 december 1904 als wegwerker bij de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij. Eind 1905 werd hij wegwachter.

Op 17 maart 1909 huwde hij met Maartje Kas in Nijkerk waarna ze op 28 maart 1909 aan de Telgterweg 4 in Putten hun eerste woning betrokken.

Zoon Marinus



Op 12 augustus 1909 werd hun eerste zoon geboren. Hij kreeg de naam Marinus.

Van deze Marinus hebben we twee foto's in het pasfotobestand. Hij werd door 10 personen herkend.

Bij de aangifte van de geboorte van Marinus waren Gerrit van Boeijen (barbier) en Willem Aartsen

(wagenmaker) getuigen. Deze Willem Aartsen zou later nog een belangrijke rol in het leven van Marinus spelen.

Willem Aartsen was wagenmaker en bouwde eind 19^e eeuw een wagenmakerij in de Kerkstraat. Op 28 september 1920 overleed hij waarna zijn zoon Harmen Aartsen het bedrijf voortzette.

In "De Harderwijker" van 8 februari 1924 vinden we een advertentie voor "een flinke leerjongen" die opgeleid kon worden als wagenmaker.

Gevraagd bij H. AARTSEN,
Wagenmaker, PUTTEN, 6
een flinke Leerjongen.

Ik mag graag geloven dat Marinus van den Hoorn op deze advertentie heeft gereageerd want rond die tijd kwam hij in dienst bij de wagenmakerij van Aartsen. Hoe het precies heeft gelopen kon ik niet in detail nagaan maar na een bepaalde tijd is Marinus als zelfstandig wagenmaker verdergegaan.

In 1942, toen de wagenmakerij van Aartsen ophield te bestaan, werd het bedrijf zelfs *“overgenomen door de firma van de heren M. v.d. Hoorn en T. Bast gevestigd aan de Molenstraat”*.

Meer daarover kun je teruglezen in *“De Graver”* van september 2014 in het artikel *“De familie Aartsen en de wagenmakerij aan de Kerkstraat in Putten”*.

Marinus trouwde op 3 april 1941 met Leentje Francijna Magdalena Rietdijk. Zij was afkomstig uit Oudendoorn, een dorp op het eiland Voorne(-Putten).

Na hun trouwen woonden ze aan de Weverstraat waarna ze nog aan de Prins Hendrikweg en Engweg hebben gewoond.

Marinus overleed op 9 augustus 1993 op 83-jarige leeftijd en ligt, samen met zijn vrouw, begraven op de begraafplaats Schootmanshof.

