

Geef deze gezichten een naam (67)

Marco Kleijer

Nagekomen

Bij het zoeken naar informatie voor dit artikel viel mijn oog op een foto van Jan Pieter den Blijker, “baas gasfitter” (directeur) van de gasfabriek in Putten (“De Puttenaren - 2”, G. Huisman, foto 13). In de vorige aflevering van “Geef deze gezichten een naam” werd Wichertje Mol uitgelicht, de echtgenote van Jan Pieter den Blijker. Verrast dat ik toch nog een foto van hem vond wilde ik u deze ook niet onthouden. Op de foto komt hij over als een statige man.

Daarnaast ontvingen we een reactie op het vorige artikel waarbij bevestigd werd dat de vrouw op de foto Wichertje Mol is. Daarmee is zij nu door 2 personen herkend. Hartelijk dank voor die reactie, dat wordt zeer op prijs gesteld.

Uitgelicht

In dit deel van “Geef deze gezichten een naam” willen we Pieter Hendrik Groenevelt uitlichten.





Hij werd door 17 personen herkend.

Pieter Hendrik Groenevelt werd op 18 februari 1869 geboren in Nieuwer Amstel, een voormalige gemeente in Noord-Holland. Hij overleed op 26 april 1950 in Putten op 81-jarige leeftijd.

Op 2 september 1898 trouwde hij in Abcoude-Baambrugge met Rimpkje

Brand. Uit het huwelijk werden 8 kinderen geboren.

Huisarts

In 1896 werd hij aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam bevorderd tot arts. Nadat hij anderhalf jaar in het Burger Ziekenhuis in Amsterdam gewerkt had vestigde hij zich in 1898 als huisarts in Baambrugge.

Na ongeveer 17 jaar werkzaam geweest te zijn in die plaats vestigde Groenevelt zich op 15 december 1915 als arts in Putten. De gemeenteraad benoemde hem tot gemeentegeneesheer.

Op 12 januari 1916 verhuisde het gezin Groenevelt van Abcoude naar Putten.

Bij het 25-jarig jubileum in 1921 bleek wel hoezeer hij geliefd was:

“Hoe hij als zoodanig gewaardeerd wordt, bleek hedenmiddag op de zeer druk bezochte receptie, waar we de jubilaris door gemeentelijke autoriteiten en uit alle kringen van ons dorp hartelijk gehuldigd werd en met cadeaux en souvenirs vereerd. Ook vanuit Baambrugge had men zich niet onbetuigd gelaten.

Moge onze geneesheer, wiens humane optreden en uitnemende behandeling hem wijd en zijd bemind hebben gemaakt en die voor velen een vaderlijke vriend is geweest, nog tal van jaren in onze gemeente de belangen van de lijdende menscheid dienen!”

Bij het 40-jarig jubileum vermeldde het Puttens Nieuwsblad het volgende gedicht:

*“Veertig jaar in dienst der menschheid
't Is een lange, lange tijd!
Veertig jaren lang gearbeid
Hand'lend zonder onderscheid.*

*Arm en rijk en jong en oud
Vond U steeds bereid tot hulpe
In 't kasteel en d'arme stulpe
Gij hebt trouw Uw werk gedaan
Moge straks een kroon van goud
Op Uw doktersloopbaan staan
En – aan 't eind – de Kroon der eer
Bij Uw God en Hemelheer!”*



Doktershuis

Begin 1916 betrok dokter Groenevelt zijn woning en praktijk aan de Dorpsstraat 42. Sinds 1847 stond op deze plek al een woning. Na afbraak van deze woning liet baron van Pallandt in 1883 hier een nieuw pand bouwen.



In 1901 schonk de barones aan de gemeente dit huis met tuin, erf en koetshuis (naar verluid bezocht dokter Groenevelt zijn patiënten per koets) om te dienen als woning voor de gemeentegeneesheer. De tuin lag tegenover de woning, naast het postkantoor, daar waar tegenwoordig Fat Alice en Veluwe Optiek zitten.

Zoals gezegd diende de woning voor de gemeentegeneesheer. Dokter Groenevelt werd voorafgegaan door de artsen Meerstadt, Haentjes en van der Horst. En ook na hem volgden nog enkele geneesheren in deze woning waaronder Doevendans, Van den Hof, Nauta en Gunnik.

Wie meer wil weten over de gemeentegeneesheren van Putten kan dit uitgebreid terugvinden in "Putten in de (goede?) oude tijd" van J.W. Keemink.

Nadat de instelling van gemeentegeneesheer verdween is deze woning daarna door de gemeente als dokterswoning verhuurd. In 1964 verkocht de gemeente de woning aan dokter Van den Hof op voorwaarde dat er een dokterswoning met praktijkruimte gebouwd moest worden. Hiermee werd recht gedaan aan de bedoelingen van de oorspronkelijke schenkers, baron en barones van Pallandt.

Het huidige pand op de hoek van de Dorpsstraat met Weverstraat is het resultaat van de nieuwbouwplannen van dokter Van den Hof. De esculaap (symbool van de geneeskunde) met jaartal 1966 die boven de voordeur, onder de daklijst, is aangebracht, herinnert ons aan de geschiedenis van het doktershuis.

Op 1 april 1939 legde dokter Groenevelt zijn werkzaamheden als huisarts neer. Op 29 april 1939 verhuisde het echtpaar Groenevelt naar de Stationsstraat 31. Een jaar later werd er toch weer beroep op hem gedaan bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog.

Als onderdeel van evacuatieplannen werd een gedeelte van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Engweg (tegenwoordig de locatie van

Elim) ingericht als ziekenhuis. Dokter Groenevelt en dokter Klomp uit Hoevelaken zorgden voor het algehele toezicht.

Eervol herdacht

Begin jaren 70 werd de wijk 't Hoge Eind gebouwd. De raad besloot op 5 augustus 1970 de centrale weg in die wijk te vernoemen naar Pieter Hendrik Groenevelt, de Groeneveltstraat.

